

Twee avonden over Luther en de reformatie bij de oudkatholieke parochie

Ontmoeting met Maarten Luther

De reformatie, zo wil de traditie, begon op 31 oktober 2017.



Maarten Luther maakte 95 ferme kritiekpunten op theologie en kerkorde van Rome openbaar. 'Een Lutherse beweging' ontstond en vertaalde zich in de evangelisch-Lutherse kerk en lag aan de oorsprong van de latere reformatorische kerken.

De oudkatholieke kerk heeft wel enige band met Luther wanneer gesproken wordt over de augustijnen, de kloosterorde die teruggaat op Augustinus. Maar ook zoeken we naar samenwerking met de Lutheranen, destijds in Maastricht, in 2009 deden we een poging in Eindhoven en thans in Arnhem. En, internationaal zien we het resultaat van een jarenlange dialoog met de Evangelisch-Lutherse kerk van Zweden: op 23 november 2016 werd de kerkelijke gemeenschap tussen de kerken van de Unie van Utrecht en de kerk van Zweden plechtig bevestigd en bezegeld in de kathedraal van Upsala. Begin komend jaar zal een dergelijke plechtigheid plaats vinden in Utrecht.

Maar wie was Maarten Luther en wat bewoog hem?

Zoals reeds gezegd, hij had hevige kritiek op de gang van zaken in zijn kerk. Niet dat deze augustijner monnik, mijnwerkerszoon uit het Duitse Eisleben, wilde breken met zijn kerk, hij wilde enkel de misstanden aan de kaak stellen. Maar in de roerige omstandigheden van zijn tijd, zowel politiek als kerkelijk, kwam van het een het ander en Luther, exuberant in taal, emoties en angsten, werd een van de belangrijkste theologen ooit.

'Zondig en zondig hevig, maar heb een nog heviger geloof en vreugde in Christus' schreef hij aan zijn vriend Melanchton.

Twee lezingen.

In 2 lezingen 'Ontmoeting met Luther' gaan wij op zoek naar de mens Maarten Luther, naar de essentie van zijn gedachtegoed en zijn turbulente leefwereld.

1^{ste} lezing op donderdag 18 mei 2017

Historica drs. Constance van der Putten schetst het historisch decor, de woelige zestiende eeuw, van Luthers leven.

2^{de} lezing op donderdag 15 juni 2017

Ds. Willem Boon brengt de man Luther voor het voetlicht, de essentie van diens overtuiging.

Praktisch

Aanvang: 19u30 – einde 21u30 - Kosten: €5,00

Plaats: Oud Katholieke kerk Maria Magdalena, Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven (parking kerk: einde van Jan Duikerlaan)

Inlichtingen: tel. secretaris: 040-2432597